

4. maj 2012

Papyrus-ekspedition på Ciane-floden.



Excursione er en levevej ved hovedkajen i Siracusa, sejlture rundt i bugten typisk. En svær branche. En mand repræsenterer et af selskaberne ved den store bro, der forbinder Ortigia med fastlandet, hvor han ikke laver andet end at prøve at sælge sejlture. Han står der i hvert fald 9-18 – måske mere? Vi kigger bare en aften for at finde en tur til papyrusen ved floden Cianes udløb på bugtens modsatte side. Kioskejeren ved siden af fanger vores interesse, ringer straks til ”selskabet”, næste morgen er man ventet. Kan selv bestemme tidspunktet. 20 euro pro persona.

Krydse bugten til der, hvor udmundingen af Ciane Anapo løber ud i bugten sammen. Man følger så Ciane ind i landet. Man føler sig indimellem i stilheden kun brudt af stærke insekt- og fuglelyde som Tarzan på flodtur i junglen. Over to km er der citronlund på den ene side og et smalt eucalyptus-bælte på den anden. Båden stopper og medhjælperen springer op og napper nogle citroner. De viser os, at man skal spise skrællen. Det smager godt. Må håbe det er økologiske citroner. Der er to mand til at betjene os fire. Og ind over flodløbet bøjer sig frassini (asketræer) som bådene kun lige kan krybe under. Vandet er meget lavt, meget klart og fyldt med fisk. Stop da vi er nær papyrussen, hvor vi stiger af. Frøer, papyrus, gå langs floden, en opstamning, der skal levere vand til industrizonen. Og skoleklasser. Lille landbrug med to geder og et æsel og en lille mark, ikke pløjet, bare ridset som man ofte gør hernede. Og manden i båden føler for sin by og sit område og fortæller og fortæller.

Og det syntes egentlig umuligt at få en kørestol ned i båden og op igen. Men der er altid et par stærke mænd og ved havnen et par til for en sikkerheds skyld.

